

"זה כול הסיפור" הוא ספר הסיפורים הקצרים החמישי שכתב **אביחי שמידט**, ובו הסופר לוקח את הקורא לביקור במחוזות חיי וחולק איתו בכנות ובאומץ רשמים ואירועים שקרו באמת, וגם כאלה שמעולם לא התרחשו.

זהו מסע בלתי נשכח במכונת זמן, המשתרע לאורך תקופת חיים ארוכה. השחזור קשה, הדרך הפתלתלה כבר נעלמה בחלקה, ואם פרחו מהזיכרון פרט מסוים או דמות שנדחקה לפינה נשכחת, דמיונו של המחבר עושה את שלו והעבר קם לתחייה, הפעם בצבעים וגוונים חדשים.

הסיפורים שונים מזה מזה, ורשמי מסעותיו הרבים של המחבר בעולם ניכרים בהם היטב, אבל מכנה משותף אחד יש להם: כול אחד מהסיפורים מתמקד באירועים ומצבים שדהו והחווירו, וכולם נועדו לשתף את הקוראים בטעמים וריחם של "החיים של פעם", בין אם אמנם כך אכן היו באמת, ובין אם לא ממש לגמרי בדיוק.

גם בספר הזה ניכרת ההנאה של הסופר כשהוא מצליח, בשנינות ובחמלה מתובלת בהומור להפתיע, להבעית ולהצחיק את הקורא כמעט בכול אחד מהסיפורים.

אביחי שמידט, סופר בסוגות מתח, סיפורים קצרים ומדריכי התארגנות לחיים, נמנה משך שנים רבות על סגל הערוץ הראשון בטלוויזיה הישראלית, והזדמן בנסיבות שונות למקומות רבים מחוץ לגבולות המדינה.

היכרותו עם פינות עולם רבות, שונות זו מזו ומיוחדות, ועם אורחות החיים הנהוגות בהן, מאפשרת לו להתבונן, גם בסיפורים שבספר הזה, בדרכו הייחודית והלא שגרתית שהיא לעתים צינית וביקורתית ותמיד חדה ומפוכחת, על זמנים אחרים, מקומות מיוחדים שבהם חלף, ודמויות אנושיות יוצאות דופן שפגש בדרכו.

"זה כול הסיפור" הוא ספרו העשירי. ספריו הקודמים, **"סוכן עיוור"**, וספר הארגון **"אל תעזו למות לא מוכנים"** תורגמו לאנגלית ודורגו במקום הראשון ברשימת רבי המכר באתר הספרים העולמי "אמזון". מותחנים נוספים, **"צופן בסיסי"** ו **"האיום האחרון"**, כמו גם ארבעת ספרי הסיפורים הקצרים שכתב: **"הכול סיפורים"**, **"הכול כלול"**, **"סיפור, סיפור"** ו **"66 סיפורים מכביש 66"** זכו לביקורות נלהבות בכול אמצעי התקשורת.