

ביקורות לספר "66" סיפורים על כביש 66"

מעבר לכריכה - סקירות ספרים - אורנה שפי

יש סיפורים שהם קצרים אבל ארוכים ויש סיפורים קצרים שהם באמת קצרים. הספר הזה משתייך לקטגוריה השנייה. כתיבה זורמת וקולחת, סיפורים וקטעים קצרים ומעניינים.

הסיפורים הם חוויות של המחבר מכביש 66 באמריקה. מי שמכיר יהנה כנראה להעלות זכרונות ואולי להזדהות עם חלק מהסיפורים ומי שלא מכיר, כמוני, יהנה כנראה להכיר, להחכים ולחוות את הנסיעה בכביש 66 דרך העיניים של המחבר.

אביחי שמידט, המחבר, החליט להגשים חלום, לנסוע בכביש 66 בארה"ב, מתחילתו ועד סופו. אורכו של כביש 66 הוא 3,940 ק"מ והוא עובר דרך שמונה מדינות (ויקיפדיה). נהנתי לקרוא על ההווי האמריקאי דרך עיניו של ישראלי המבקר שם ולהבין דרך כך אוירה ואורח חיים שאני קוראת בספרים מתורגמים כמו השימוש התכוף במוטלים והבילוי הקבוע בפאבים.

כולנו חווים חוויות מידי יום וזו יכולת נפלאה בעיניי לקחת חוויות יומיומיות ולהפוך אותם לסיפור, קטע קצר שמעניין את הקורא. ממש כמו שעשה המחבר בספר הזה.

הפרקים האחרונים הם הגיגים ותובנות של המחבר על החברה האמריקאית, על התרבות שלה, המבנה החברתי שלה ועוד.

בכביש 66 המחבר לא ראה צעירים ולא אפרו אמריקאים. דרך 66 לטענתו מיועדת לכאלה שיש להם זיכרונות טובים ממנה או שהם צפים על גלי הנוסטלגיה.

הספר מלווה באיורים משעשעים של צבי פלדמן ותמונות שצילם אביחי במהלך הטיול.
קריאה נעימה!

סיגי קדוש - סקירות ספרים

66 סיפורים מכביש 66 מאת אביחי שמידט

תהיות, תגליות ותובנות – טעימות מאמריקה האחרת

ספר סיפורים רביעי לסופר אביחי שמידט ובהן הוא מעלה על הכתב את החוויות שצבר וספג במהלך הטיולים שלו ביבשת הגדולה והעצומה אמריקה. הרשמים המובאים בסיפוריו החדים והמשעשעים לעתים משקפים את אשר ראה בצורה בלתי אמצעית ויש בהם אמת רבגונית הנסתרת לעתים מהציבור. אמריקה על באמת כאלו הם הסיפורים של שמידט לקרוא ולהאמין.

הספר "66 סיפורים מכביש 66" מאת אביחי (אבי) שמידט שיצא לאור בהוצאת הספרים אוריון הוא קובץ מקסים ומרתק של עשרות סיפורים קצרים בהם תהיות, תגליות ותובנות – טעימות מאמריקה האחרת, הלוקחים את הקורא למסע בלתי נשכח במכונת זמן לאורך כביש מוזנח ונעלם בחלקו. המסע משתרע על פני ארבעת אלפים קילומטרים של זיכרונות, חלומות ותקוות, ומתמקד בחיפוש אחר אמריקה של פעם, זו שדמותה הצטיירה לנו בספרים ובסרטים ההוליוודיים.

במהלך מסעו מציג שמידט אמריקה שונה מהתדמית שדבקה בה, של שפע וקידמה ושל "השמיים הם הגבול". בספרו זה, חלקים נרחבים של היבשת הנערצת נחשפים במערומיהם. זוהי אמריקה ששרויה בצל, בחצר האחורית

שנשכחה מלב. זוהי אמריקה מתפוררת ועצובה, זרועה בערי רפאים ובבתים רעועים, בחוות נטושות, בגרוטאות רכב ובכלים חקלאיים, במלצרים ומלצריות קשישים המתנהלים בכבודות בדיינרים מוזנחים של פעם. סיפוריו של שמידט מציגים את המציאות כפי שהיא. הוא אינו מנסה לייפות דבר, אך אינו מוותר על ההומור ועל החמלה שמלווים תמיד את כתיבתו.

המסע לאורך כביש 66 הוא מפה אנושית רקומה, ששזורים בה כאב וצחוק, פחד ואמונה לצד השלמה וקבלה. זוהי אינה אותה אמריקה שהוצגה לראווה כלפי שאר העולם כהתגשמותו של חלום אוטופי, ואולי, בעצם, היא מעולם לא הייתה כזו.

אולי מהות הכול מצטמצמת לאימרת המחבר: "תן לעצמך לשוטט כדי לפגוש בנשמה שלך".

יהודית בגן

66 סיפורים מכביש 66 / מאת אביחי שמידט

כאן לפנינו הוא קובץ סיפורים רביעי במספר של אביחי שמידט, ספר נוסף פרי עטו בו החליט הסופר לאחד ולצרור בתוך חבילה אחת ממלוא חוויותיו, תהיותיו ותובנותיו, וכל זאת בעקבות טיול טעימות ייחודי במינו לתוך לב ליבה של אמריקה אחרת, אמריקה אמיתית נטולת הזיוף והרחוקה כל כך מהתדמית של זוהר, שפע וקדמה אשר דבקו בה... אכן, לפני הכל החליט הוא לארוז את עצמו לקראת יציאתו למסע פיזי ואפילו אלחושי מבחינתו אל תוך חצרה האחורית של אמריקה שטרם טעם את טעמה האמיתי, גם אם ביקר במדינה הזאת במהלך שנים רבות.

זהו סיפורו של כביש 66 הישן והמיתולוגי (עליו נכתב השיר שהושר לראשונה על ידי נט קינג קול ב 1946) המהווה את אחת ההתפצלויות של אוטוסטרדה הגדולה המסתרכת בין שיקגו ללוס אנג'לס במערב, זהו בדיוק סיפורה של אותה אמריקה המוצלת משהו מעיניי התייר המזדמן, זהו בדיוק אותו המרחב הענק אך יחד עם זאת אותו המרחב המתכנס בתוך עצמו ובתוך כל אלה החיים והמתנהלים בתוכו. אלה הם בעצם 3.945 ק"מ ארוכים של מסלול החוצה את המדינות אילינוי, מיסורי, קנזס, טקסס, ניו מקסיקו, אריזונה, עד לקליפורניה במערב.

ללא ספק, וכך יוצא שבזכותו של מחבר הספר, נכון יותר בזכות סיפוריו המרתקים, הכרנו לראשונה את פיסת האדמה הזאת, הכרנו את הוואי חיים המיוחד של אנשי המקום, הכרנו את ההיסטוריה וגם את ההווה הלא מזהיר שלו, הכרנו את אופיים של האנשים הפשוטים והעמלים, כל אחד על פי יכולתו ועל פי האפשרויות העומדות בפניו (השמים הם הגבול – זוהי רק הפנטזיה בעיניהם...). גם ללא כל צל של ספק, אביחי יודע להתבונן בעיניי אותם האנשים שפוגש באמצע הדרך, כך גם בעינו החדה והמפוקחת יודע הוא להבחין מה מניע אותם בחיים (כסף?? הצלחה??), תוהה אודות מניעיהם אבל גם אוהד את תמימותם הטבעית, חומל ובמקביל גם מתבדח קצת על אורחות חייהם המשמימים והריקניים כל כך אשר בעיניי המבקר מבחוץ...

יופי של סיפורים, יופי של כתיבה, כך גם עבודת העריכה והצילום ראויים לשבח מיוחד. זהו ספר שכל כולו זורם וקולח מתחילתו עד סופו בקצב מסחרר בו המקומות, הנופים והאנשים האקראיים באמצע הדרך חולפים ומתחלפים להם תוך כדי צילום מוחשי של הסיטואציות בתוכן תופסת אותם עדשתו של מחבר הספר הנוכחי.

לסיכומו של דבר - לפנינו קובץ סיפורים מרתק ומהנה ביותר, ספר הרפתקאות בארץ אחרת ושונה שנות אור מאותה אמריקה הגדולה והמשגשגת המוכרת לכולנו. מה שצריך בעצם, זה רק לסטות מעט מן האוטוסטרדות הסואנות, לרדת לכביש 66 הפריפרי, והנה אנחנו בעולם אחר לגמרי.

אבל בינתיים בהחלט ניתן להסתמך על מה שכותב כאן אביחי שמידט, ניתן להתרפק על חוויותיו האישיות שחווה במהלך המסע הנוסטלגי שלו, ניתן לטעום מעט מטעימותיו ואף לרכוש מעט מתובנותיו המלומדות אודות אמריקה האחרת שלו.

מומלץ בחום!